

Trouwambtenaren

Uw huwelijk wordt voltrokken door een trouwambtenaar of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Barie Hartsuiker



Ik ben Barie Hartsuiker en ben sinds juli 2016 'weer' buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) in Oudewater. Na afwezigheid van een aantal jaren pak ik, met veel plezier, deze draad weer op. Zodat ik een bijdrage kan leveren aan één van de mooiste dagen van het leven in het huwelijk of partnerschap. Mijn motto is: als het een feestje is voor jullie als paar, dan is het ook een feestje voor mij. Het is een eer daar deel van uit te mogen maken.

Met vooraf persoonlijk contact probeer ik goed geïnformeerd te zijn, zodat het huwelijk of partnerschap met een "personal touch" en met eigen inbreng en/of wensen hierin wordt gesloten. Kenmerken in mijn presentatie zijn persoonlijk, betrokken en, als dit kan, met een vleugje humor.

Zelf ben ik een geboren "Drent" met "Fries bloed in de aderen" en zelfstandig ondernemer op het terrein van human resources en zorgfinanciering. Woonachtig in onze 'Heksenstad' en naast mijn werk ook nog betrokken bij vrijwilligerswerk.

Graag tot ziens!

Jan Wouter van Wijngaarden



Mijn naam is Jan Wouter van Wijngaarden, geboren en wonend in Hekendorp (gemeente Oudewater), werkzaam in het voortgezet onderwijs en op tal van terreinen actief binnen de gemeente. Waaronder nu ook als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Oudewater.

Het sluiten van een huwelijk is een van de hoogtepunten van een mensenleven. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Oudewater wil ik daar graag mijn medewerking aan verlenen. Vooraf aan het huwelijk zal er een persoonlijk contact met mij zijn ter voorbereiding op het huwelijk. Mijn inzet is om van het trouwen een feestelijke gebeurtenis en een onvergetelijke dag te maken. Ik streef ernaar dat ieder huwelijk of partnerschap met volle toewijding en betrokkenheid zal worden gesloten, waarbij het aanstaande echtpaar het stralende middelpunt vormt. Een extra dimensie bij het sluiten van een huwelijk in Oudewater is de historische omgeving, namelijk de trouw- of raadzaal van het stadhuis.

Joke Kwakernaak-Siebenga



Mijn naam is Joke Kwakernaak-Siebenga, woonachtig te Oudewater en werkzaam bij een architectenbureau midden in het mooie centrum van Oudewater. In 1996 ben ik in het stadhuis van Oudewater getrouwd met Jan Kwakernaak.

Het is voor mij een grote eer als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand werkzaam te mogen zijn en het vertrouwen te krijgen van de bruidsparen die ik in de echt mag verbinden.

Ieder huwelijk is bijzonder en uniek, zo voel ik dat! Ik heb dan ook geen standaard verhaal in een laatje liggen maar bouw een betrokken speech op vanuit datgene wat het aankomend bruidspaar aan mij kwijt wil. De huwelijksvoltrekking moet natuurlijk formeel, maar zeker ook warm en persoonlijk zijn. Kortom, een onvergetelijke herinnering worden als onderdeel van een van de hoogtepunten in het leven; je trouwdag!